

PRÆDIKEN TIL BEDEDAG 2020

v. konstitueret sognepræst Katrine Gaub

Evangeliet til Bededag fra Matthæusevangeliet (Læs også gerne de andre bibelske læsninger til Bededag her: <https://www.bibelselskabet.dk/store-bededag-fra-anden-raekke>)

Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«

([Matthæusevangeliet 7,7-14](#))

PRÆDIKEN:

Får du altid dét, du be'r om?

Alle har nok i deres barndom har oplevet, at man brændende ønsker sig noget, som man ikke kunne få. Alt fra en hundehvalp eller en hest til det slik fra Brugsen, som man bare vil ha' NU! Det helt lille barn vil kaste sig skrigende ned på gulvet og skabe sig som en vanvittig -for måske virkede det sidste gang på mor og far! -eller også vil barnet med forbavselse opdage, at ønsket ikke opfyldes. Heller ikke engang selv om man beder pænt om det!

Hvad betyder det så, dette her med: 'Bed, og du skal få'? –når lille Anne på 4 år ikke får en is, hver gang hun beder om det?

En bøn, som mange af os nok gerne vil have til at gå i opfyldelse lige nu og her, kunne lyde:

'Kære Gud, tag corona-virus væk nu og skab fred og glæde hos alle mennesker i hele verden fra nu af.'

Det er da ikke en helt urimelig bøn?

Nej, men bønner er som sagt af barnet, der beder sin far eller mor om at ordne hele verden for det. Vi taler om 'curling-forældre', der for enhver pris vil jævne livets vej for deres barn, så det aldrig støder sig på noget. Man kunne sige, at denne bøn er som en bøn formuleret af curling-barnet.

Men det er da ikke en urimelig bøn, for hvorfor 'ordner' Gud det ikke bare? Hvis Han er almægtig og vidende om alting, hvorfor sker der så dårlige og onde ting i verden? Ja, med et gammelt udtryk så er svaret, at vi ikke kan se Gud i kortene. Gud har vist sig for os i Jesus. Guds Søn har åbenbaret sig i verden, så vi mennesker kan lære Gud at kende gennem hans Søn Jesus Kristus. Dét har vi fået givet. Men vi har ikke fået givet at se 'The Big Picture', vi ser ikke det hele billede, vi ser kun stykkevis, i et spejl, i en gåde. For Gud kan sammenlignes med forfatteren, der skriver hele verdens og universets historie; han har en finger med i alt, og normalt træder en forfatter ikke selv ind i sin egen skrevne historie. Men det gjorde Gud, da han blev mennesket Jesus.

Og hvorfor gjorde han så det? Det gjorde han af kærlighed til sin skabning, mennesket. For at vi gennem Kristus kan finde vejen til dér, hvor vi hører til, dér, hvor der er trøst og fred og nåde. Men igen kan man spørge: hvis Gud er almægtig, hvorfor får han så ikke bare alle mennesker til at vende sig mod ham, så vi alle kan leve i fred og glæde i verden for altid? Ganske enkelt: fordi den største kærlighed er den, der er givet i frihed.

Du kan ikke tvinges til at elske et andet menneske. Du kan ikke tvinges til at se en bestemt vej, for bliver du det, så 'ser' du ikke, du vil blot være vred og harmefuld over tvangen. Og det skygger for det, du egentlig skulle se. Vi kan ikke tvinges til at elske Gud. Han har selv skabt os med den frie vilje.

Forældre siger til deres barn, at det skal gøre sådan og sådan – og barnet gør det modsatte! Og i hvert fald ikke det, barnet fik at vide.

Vi er som børn, der selv må gøre vores erfaringer med livet, men Gud sender sine små solstråler ned foran os på vores vej i håb om, at vi ser dem og følger dem og ikke blot ser det, som strålerne skinner på, men at vi ser op mod selve kilden til lyset.

Men vi er som 'curling-børnene', der forurettede ser mod Gud og be'r om det, som vi tilsyneladende ikke kan få – eller kan vi? Må vi bede som i bønnen fra før?

Ja. Men den samme bøn betyder noget forskelligt for os – det kan være bønnen fra det forkælede menneske, som blot er praktisk generet af corona-krisen, fordi hverdagen med fitness-center, fritidsinteresser og sommerens eksotiske rejser er aflyst, -så bliver det en bekvemmelighedsbøn –og en bøn for dét, der er forgængeligt. Men for det menneske, hvor hverdagen ikke blot er vendt på hovedet af corona-krisen, men hvor arbejdsløshed, konkurs og økonomisk tragedie er helt nærværende, hvor sygdom og død er helt tæt på – der er dette den desperate bøn til Gud om bønholdelse og hjælp. Og her siger Jesus til os:

'Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.'

Salmedigteren Brorson skriver i en af sine salmer, at:

'Det at bede, banke, råbe
er de kristnes største kunst'.

Vi har lov til at bede. Vi har faktisk som Guds 'curlingbørn' fået givet at bede. Vi må bede, banke og råbe op. Har vi ikke ordene til at formulere en bøn, der rummer alle vores tanker, bekymringer og desperation, så har Jesus givet os bønnen Fadervor.

Når vi beder 'Giv os i dag vort daglige brød' – så beder vi til, at vi i vores liv må få del i det åndelig brød, som Kristus er, når han siger: Jeg er livets brød. Vi beder også til, at vi hver dag i livet må have arbejde og indtægt, så vi kan spise os mætte, have tag over hovedet for os selv og vores familie; at vi består en kommende eksamen, som kan få os videre i livet - osv. Hver del af bønnen Fadervor kan rumme dét i vores liv, som vi har brug for at bede for. Vejen til trøst, til fred, til at kunne holde modet oppe kan findes gennem bønnen. Når vi be'r for os selv, og når vi be'r for andre. I bønnen kan dit urolige hjerte falde til ro.

Mange i Danmark har i disse mange uger fundet – eller genfundet - glæden ved at synge – sammen og hver for sig. Salmer er ofte bønner, som vi synger, såsom:

'Giv kærlighed vort hjerte,

Forny vor sjæl og ånd,

Vend bort al sorg og smerte

Alt med din milde hånd!' (DDS nr. 722,4).

AMEN

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu, og altid, og i al evighed. Amen.

KIRKEBØN

Gud, vor fader og skaber.

Åbn vores hjerter for dit ord, og lad det dér slå rod og give os trøst og fred.

Vi beder dig: Vær hos alle syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær.

Vær med alle der er bange og alene og alle der har mistet eller sidder ved et sygeleje og tager afsked.

Vi beder dig: Støt og hjælp os, når vi kommer til at tvivle på dig i en verden fuld af lidelse og nød.

Vær med de forfulgte, og krigs- og terroramte verden over, også her hos os, og lær os altid at se vort medmenneskes lidelse og smerte.

Velsign og bevar din kirke og os, som hører dit ord, og vær med din kirke over hele jorden. Vær med vor dronning Margrethe den 2., Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus.

Vær med alle familier, store som små.

Vær hos alle, der har fået magt betroet, at de bruger deres magt med visdom og omtanke.

Styrk vores tro på syndernes forladelse og din tilgivelse og styrk vores håb om et evigt liv hos dig, når vi engang dør.

Giv os mod til hver dag at møde vort livs nye begyndelser og styrke til at bære vort livs afslutninger.

Giv os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen.